

ГЗ



ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ



Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να έχουν την υγεία τους, να είναι ευτυχισμένα και να πραγματοποιήσουν κάθε στόχο που έχουν θέσει στη ζωή τους. **Πέτρος**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Μια νέα αρχή ξεκινάει για όλους εμάς, έχοντας τις αναμνήσεις από αυτά τα 12 χρόνια του σχολείου.
Τα 3 χρόνια του Λυκείου ήταν για όλους μας σημαντικά καθώς κάναμε νέες γνωριμίες, ανακαλύψαμε καινούργια πράγματα και μάθαμε καλύτερα τους εαυτούς μας.
Όλοι θα θυμούνται την 5ήμερη εκδρομή στα Γιάννενα αλλά και την 3ήμερη στον Βόλο και σίγουρα θα τις αναπολούν μεγαλώνοντας.
Εύχομαι σε όλους να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρα τους και να πετύχουν τους στόχους τους. **Νικόλας**

Έφτασε η ώρα, του απολογισμού των 12 χρόνων της μαθητικής μας πορείας. Αδιαμφισβήτητα, τα χρόνια, αυτά, είναι γεμάτα με πολυάριθμες γνώσεις, εμπειρίες, επιτυχίες, αποτυχίες και ανεκτίμητες φιλίες. Προσωπικά, θεωρώ ότι το Λύκειο είναι ο σημαντικότερος σταθμός σ' αυτό το ταξίδι μας, καθώς όλα είναι στον υπέρτατο βαθμό! Τα τρία τελευταία χρόνια, κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να καθορίσουν την μετέπειτα ζωή μας, πιεστήκαμε και κουρασθήκαμε με την έντονη καθημερινότητα, όμως απέχουμε, πλέον, ελάχιστα από το τέλος αυτής της διαδρομής!
Αναμφίβολα, θα μου λείψουν όλα εκείνα τα πρωινά, που έτρεχα να προλάβω την πρώτη ώρα, όλες οι στιγμές γέλιου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς επίσης και οι καθηγητές μας, που ο καθένας με τον τρόπο του προσπάθησε να μας παρέχει επιπλέον εφόδια, τόσο για τις πανελλήνιες όσο και για την πραγματική ζωή, που αχνοφαίνεται στον ορίζοντα! Ωστόσο, νιώθω γεμάτη από αναμνήσεις και εμπειρίες, που θα με συντροφεύουν στη νέα μου αρχή και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος, και να ανοίξει ένας καινούριος, με νέες περιπέτειες και προκλήσεις! Άλλωστε, η ζωή είναι εκεί έξω και μας περιμένει!! **Μαρία**

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ



ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΩ



Τελικά, γρήγορα πέρασαν οι ημέρες από τον Σεπτέμβριο του 2011. Δώδεκα σχολικά χρόνια γεμάτα δημιουργία ήρθαν επίσημα στο τέλος τους, με το Λύκειο να ολοκληρώνει αυτόν τον κύκλο ζωής που θα σηματοδοτεί για πάντα «τα καλύτερα μου χρόνια». Ξαφνικά, σε μία μόνο ημέρα δεν είμαι πια μαθήτρια, αλλά ενήλικη, υποψήφια φοιτήτρια. Κάτι που περίμενα καιρό, κάτι που είχα φανταστεί πολλές φορές. Παρόλα αυτά, όσο κορυφώνεται η ανυπομονησία μου για το μέλλον, άλλο τόσο κορυφώνεται και η λύπη μου που φεύγω από το σχολείο. Αν και δεν περίμενα ότι θα το πω: θα μου λείψουν τα πρωινά νευρά της Θάλειας, το «Πρώτο δώρο πάμε για καφέ;» της Μαρίας, οι εποικοδομητικές συζητήσεις με την Μιχαέλα στο μάθημα της Έκθεσης, το γέλιο με την Ντίνα μέχρι να με πιάσει πόνος στο στομάχι, ο διαγωνισμός μόδας με την Άρια, και το τίχου με την Τζω. Θα μου λείψουν οι εκδρομές, η ουρά του κυλικείου στο 2ο διάλειμμα, τα «κενά», ακόμα και οι σχολικοί αγώνες που δεν έπαιρνα πότε μέρος. Θα μου λείψει ο ήχος των κλειδιών του Κυρίου Ματζάκου, όλοι μου οι καθηγητές, και οι συμμαθητές μου που έκαναν αυτά τα 3 χρόνια τόσο όμορφα. Θα μου λείψει το Λύκειο Φιλοθέης. Γι' αυτό, αφού τον Σεπτέμβριο του 2023 δεν θα ξαναβρεθούμε στα θρανία, μας εύχομαι μια ζωή γεμάτη προκλήσεις, όνειρα και φιλοδοξίες γιατί το αξίζουμε! **Ηρώ**

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Περάσαν ήδη 3 χρόνια. Με όμορφες αναμνήσεις αφήνω πίσω το 15 χρόνο Δημήτρη. Εύχομαι σε όλους να πετύχουν τους στόχους τους. Με το καλό να τα ξαναπούμε. **Δημήτρης**

Ένα ταξίδι 12 χρόνων έφτασε λοιπόν στο τέλος του. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετίσουμε το σχολείο και να αρχίσουμε μια νέα ζωή, άγνωστη. Παρ' όλα αυτά, θα κουβαλάω πολλές αναμνήσεις από τα σχολικά μου χρόνια, με παρέες, φίλους, καθηγητές, όπως επίσης την αγωνία που είχα για μαθήματα και διαγωνίσματα. Ελπίζω και εύχομαι μετά τις πανελλήνιες να έχουμε πετύχει όλοι τους στόχους μας και ο καθένας μας να καταφέρει να κάνει τις φιλοδοξίες του πραγματικότητα.

Ίσως μετά από χρόνια να μην θυμάμαι τόσο έντονα όλα τα ονόματα σας και τις στιγμές που ζήσαμε (ευχαρίστες ή δύσκολες) κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών, αλλά σίγουρα υπήρξαν πολλές στιγμές που θα μείνουν για πάντα στο μυαλό μου.

Αυτό που θέλω σίγουρα, είναι με την παλιοπαρέα που μοιραστήκαμε τις ανησυχίες μας αλλά κάναμε και τις τρέλες μας, να μη χαθούμε ποτέ.

Γίνεται να ξεχάσω τις εκδρομές στον Βόλο, στα Ιωάννινα? Γίνεται να ξεχάσω ποτέ μια αστεία στιγμή στο ξενοδοχείο των Ιωαννίνων, όπου είχαμε κρύψει τις κάρτες δυο δωματίων κάποιων συμμαθητριών, και είχαν κάνει έναν όροφο άνω-κάτω για να τις βρουν? Όχι βέβαια!!

Θα θυμάμαι για πάντα αυτά τα χρόνια, γιατί πέρασα υπέροχα και γνώρισα ξεχωριστούς φίλους.

Και για εσένα που μετά από χρόνια βρήκες κάπου φυλαγμένο το λεύκωμα και είπες να θυμηθείς τα σχολικά σου χρόνια, βλέποντας παλιές φωτογραφίες και διαβάζοντας το κείμενο μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλες εκείνες τις υπέροχες και πολύτιμες στιγμές που περάσαμε μαζί και να ξέρεις πως σε θυμάμαι, σε εκτιμώ και σ' αγαπώ ακόμα.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ!!! **Δημήτρης**

ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΡΑΦΗΛΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ



Αν έλεγα στον εαυτό μου πριν από 3 χρόνια πως το Λύκειο θα μπορούσε να είναι τόσο καλή εμπειρία, μάλλον δεν θα με πίστευα. Τα χρόνια του Λυκείου είναι σίγουρα από εκείνα που θα θυμόμαστε μεγαλώνοντας και είμαι ευγνώμων που θα τα θυμάμαι με τόση νοσταλγία και αγάπη. Οι φίλοι που γνώρισα αυτά τα χρόνια, οι φίλοι που ήρθα πιο κοντά, οι εκδρομές μας, κάθε πρωινός καφές, κάθε διάλειμμα, μέχρι και κάθε επίπληξη από τον κύριο Ματζάκο έκαναν τα χρόνια αυτά τόσο απλά αλλά και μοναδικά που ειλικρινά θα μου μείνουν χαραγμένα στη μνήμη. Αξίζει ένα τεράστιο ευχαριστώ στους καθηγητές, στους συμμαθητές και στους φίλους μου που ποτέ δεν αποτύγχαναν να μου φτιάχνουν τη διάθεση, ακόμη και στις χειρότερες μέρες. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να εκπληρώσουν τα όνειρα τους και καλή αρχή στο νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής μας... **Θάλεια**

ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ



Μέχρι το Γυμνάσιο ήμουν σε ιδιωτικό σχολείο που φαντάζεται κανείς ότι είναι πιο ωραίο από ένα δημόσιο. Αντιθέτως, το Λύκειο Φιλοθέης μου άρεσε πιο πολύ και πέρασα πιο ωραία. Το πολύ φιλικό και οικείο περιβάλλον αλλά και το πολύ πράσινο που είχε η περιοχή του σχολείου ήταν μοναδικά. Επίσης βρήκα καλούς και αληθινούς φίλους και αυτό που θα θυμάμαι πιο πολύ από όλα είναι τα τετράγωνα που κάνουμε στα διαλείμματα γύρο από το σχολείο με τον Συμεωνίδη και τον Παπαποστόλου. Αξέχαστα θα μου μείνουν και τα μαθήματα Έκθεσης που κάναμε βλακειές με τον Παπαποστόλου και μας έλεγε η κ. Μαλέσκου συνέχεια ανώριμους. Εύχομαι ο Κώστας να γίνει ο Θαναηλάκης της γενιάς μας και να περιγράψει εμένα που θα γίνω Μπεκιάϊ. **Φίλιππος**

ΣΑΪΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΑΙΑΣ



Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι τελειώνω το σχολείο. Από την μια χαίρομαι γιατί εξελίσσομαι και μεγαλώνω από την άλλη αφήνω πίσω μου αναμνήσεις, εμπειρίες οι οποίες θα μου μείνουν χαραγμένες στο μυαλό. Ωστόσο ανεξαρτήτως που φεύγω δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τρία καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Σαν χθες θυμάμαι που πέρασα την πόρτα του σχολείου γεμάτος περιέργεια για το τι θα αντικρίσω, άγχος, δισταγμό. Όμως δέθηκα με τα παιδιά και με την ζεστασιά των καθηγητών ένιωσα το σχολείο σαν το δεύτερο σπίτι μου. Πολύ σημαντικό είναι να αναφέρω την σπουδαιότητα που είχαν για μένα οι καθηγητές μου. Αυτοί ήταν που με βοήθησαν να ανακαλύψω τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά μου. Όταν έκανα λάθη μου έκαναν παρατηρήσεις, με αποτέλεσμα να διορθώσω τις αδυναμίες μου είτε στα μαθήματα είτε στην συμπεριφορά μου και να γίνω αυτός που είμαι σήμερα. Τους ευχαριστώ και θα τους θυμάμαι.

Αξέχαστες θα μου μείνουν οι εκδρομές τις οποίες πήγαμε. Μερικές από αυτές ήταν στο Βόλο και στα Ιωάννινα. Το να πηγαίνεις εκδρομή με το σχολείο είναι σα να βιώνεις μια καινούργια περιπέτεια, αφού μαθαίνεις αρχικά να συνυπάρχεις με τους φίλους σου το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Είναι διαφορετική η εμπειρία του να ζεις με τους συμμαθητές στο ίδιο δωμάτιο από ότι με τους γονείς σου. Εκεί ήμασταν υπεύθυνοι του εαυτού μας και οτιδήποτε κάναμε, το κάναμε με την δική μας επιλογή. Πρέπει όμως να παραδεχτώ ότι οι μέρες ήταν κουραστικές αφού ξυπνούσαμε πρωί για ξενάγηση και κοιμόμασταν τις πρωινές ώρες που γυρίζαμε από τα club. Ωστόσο πιστεύω ότι η χαρά μας, και η ανεμελιά μας υπερέβαινε την κούραση που νιώθαμε. Παράλληλα μας έβγαζε μια αδρεναλίνη ότι προσπαθούσαμε να πάμε κρυφά από τους καθηγητές από το ένα δωμάτιο στο άλλο χωρίς να μας αντιληφθούν.

Αναφερόμενος στα ταξίδια δεν γίνεται να μην αναφέρω το ταξίδι στη Γαλλία. Επισκεφτήκαμε μουσεία, παραλίες, casino, είδαμε από κοντά ακριβά αυτοκίνητα και το καλύτερο, γνωρίσαμε μαθητές από Κολομβία και Μεξικό. Μαζί τους ξεφυχήσαμε συζητώντας για το πως είναι τα σχολεία και η ζωή στις χώρες τους.

Τελείωσε ένας μεγάλος κύκλος της ζωής ο οποίος κράτησε 12 χρόνια. Τώρα θα ανοίξει ένας καινούργιος, και να πω την αλήθεια νιώθω ένα άγχος γιατί δεν ξέρω τι θα αντικρίσω, ωστόσο θέλω να ζήσω την εμπειρία μου ως φοιτητής και να κάνω φοιτητική ζωή.

Δεν μπορώ πριν κλείσω να μην αναφέρω τους φίλους μου οι οποίοι ήταν πάντα δίπλα μου και μου στάθηκαν στις δύσκολες στιγμές. **Απόστολος**

ΣΑΜΑΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ



Για εμένα τα τρία χρόνια φοίτησής μου στο Λύκειο Φιλοθέης δεν ήταν απλά τρία χρόνια σχολείου. Ήταν εμπειρίες ζωής καθώς με άλλαξαν ως άνθρωπο. Με έμαθαν να ακούω πριν μιλήσω. Με έμαθαν τι θα πει φιλία και τι θα πει αγάπη. Μου δίδαξαν τι θα πει απογοητεύομαι αλλά δεν τα παρατάω γιατί έχω θέσει ένα στόχο. Όπως επίσης ότι για να καταφέρω το στόχο αυτό θα πρέπει να κάνω και κάποιες θυσίες. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν πρωτοήρθα στην Α΄ Λυκείου. Φοβόμουν, όλοι μου έλεγαν πως είναι δύσκολα και πως θα ζοριστώ πολύ. Ήμουν κάπως κλειστή σαν άνθρωπος με διαφορετικές παρέες σε σχέση με σήμερα. Ντρεπόμουν να μιλήσω, να εκφραστώ. Και όμως μετά από 3 ζόρικα χρόνια, με καραντίνα, μάσκες, ανοίγουν-κλείνουν τα σχολεία όποτε θέλουν και μπόλικο άγχος κατάφερα και έφτασα στην Γ΄ Λυκείου. Εκεί άλλαξαν κάπως τα πράγματα. ΣΟΒΑΡΕΨΑΝ. Διάβασμα για το φροντιστήριο, διάβασμα για το σχολείο, διαγωνίσματα κάθε σαββατοκύριακο. Περισσότερο άγχος, αναπάντητα ερωτήματα στο μυαλό μου όπως π.χ. με τί θέλω να ασχοληθώ, θα τα καταφέρω, θα μπω σε μια σχολή, αξίζει, μου αρέσει, θα είμαι καλή. Και κάπου σε αυτό το σημείο έρχονται οι φίλες μου να με ξεαγχώσουν από το μπάχαλο που επικρατεί στο μυαλό μου και να με κάνουν να ευχαριστιέμαι τη στιγμή γιατί το αύριο δεν ξέρει κανείς πως θα είναι. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ματζάκο για όλα αυτά που μας πρόσφερε απλόχερα, τις ομιλίες που διοργάνωσε, τις ημέρες που μας μίλησε και με έκανε να αισθανθώ ασφάλεια αλλά και τους καθηγητές γιατί χωρίς αυτούς τα σχολικά χρόνια δε θα ήταν τα ίδια. Είμαι ευγνώμων για αυτά που έζησα και κατάφερα και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συμμαθητές μου σε ό,τι και να ακολουθήσουν στη ζωή τους. Εις το επανιδείν. **Κυριακή**

Αναπολώντας τα χρόνια μου στο Λύκειο η συγκίνηση που αισθάνομαι δεν είναι από λύπη, αλλά από ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη για τα άτομα που γνώρισα και μπήκαν στα ζωή μου, για τις στιγμές που ζήσαμε μαζί και για όλες αυτές τις εμπειρίες που θα θυμόμαστε για χρόνια.

Παρά τα παράπονα για το πρωινό ξύπνημα, τους περίεργους καθηγητές ή ό,τι άλλο μπορεί να με απασχολούσε, σήμερα τίποτα απ' όλα αυτά δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, καθώς αν έκανα κάτι τέτοιο δεν θα τελείωνα ποτέ, αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθα κοντά χάρη στο σχολείο αυτό-τόσο τους φίλους που γνώρισα κατά την διάρκεια του Λυκείου, όσο και τους ανθρώπους που παρέμειναν στη ζωή μου από το γυμνάσιο ή ακόμα και από το δημοτικό. Ακόμα και αν με τους περισσότερους χάσουμε επαφές και δεν μιλάμε με το πέρασμα του χρόνου, πάντα θα εκτιμώ τις στιγμές που περάσαμε μαζί.

Στα τρία χρόνια που πέρασα στο Λύκειο κάναμε πολλές δραστηριότητες και πήγαμε αρκετές εκδρομές. Ωστόσο, απ' όλες μία εκδρομή είναι που ξεχώρισε: η καλοκαιρινή εκδρομή στην Γαλλία και στην Ιταλία. Τα βράδια στη Νίκαια, το πλούσιο Μονακό, η ομορφιά του Saint-Paul-de-Vence, η βόλτα στις Κάννες, το μπάνιο στο Saint Tropez και τα ψώνια στο Μιλάνο είναι αναμνήσεις που πιστεύω θα θυμάμαι για πολλά χρόνια ακόμα-και είμαι σίγουρη πως δεν είμαι η μόνη. Για να μην πολυλογώ (έχω πολυλογήσει ήδη), τα χρόνια μου στο λύκειο, ακόμη και αν δεν τα εκτιμούσα αρκετά όταν τα ζούσα, ήταν χρόνια ευχάριστα και γεμάτα όμορφες αναμνήσεις. Ήρθε όμως η στιγμή που πρέπει να αποχαιρετήσουμε τη σχολική ζωή και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μία καλή αρχή και ελπίζω να κυνηγήσετε τα όνειρά σας, όσο άπιαστα και αν φαίνονται και να πετύχετε τους στόχους σας. **Λίνα**

ΣΑΜΟΪΛΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ



ΣΑΝΙΔΑ
ΡΟΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ



Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια στο Λύκειο. Θυμάμαι την πρώτη μέρα του Λυκείου. Μόλις είχαμε τελειώσει το γυμνάσιο και ήμασταν όλοι πολύ αγχωμένοι για το τι θα μας επιφυλάσσουν αυτά τα τρία χρόνια. Το Λύκειο ήταν πολύ απαιτητικό αλλά και διασκεδαστικό. Όλοι μας είχαμε έναν στόχο τον οποίο προσπαθούσαμε να πετύχουμε. Δικός μου στόχος, είναι να περάσω στην στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Ελπίζω να γίνει! Όμως, είχα και πολλές ωραίες εμπειρίες. Τα αστεία στα διαλείμματα και στην τάξη, τις εκδρομές, Τα απροειδοποίητα τεστ και το άγχος πριν τα διαγωνίσματα. Το μεγαλύτερο διάστημα το περάσαμε στην καραντίνα λόγω του κορονοϊού. Ανεξαρτήτως, τα διαδικτυακά είχαν πλάκα και προσπαθούσαμε όσο πιο πολύ μπορούσαμε να βγαίνουμε με τους φίλους μας. Όταν επιστρέψαμε επιτέλους στα σχολεία, σίγουρα, μας φάνηκε πολύ παράξενο καθώς ήμασταν για τόσο καιρό κλεισμένοι στα σπίτια μας. Όλοι μας γίναμε μια αγαπημένη ομάδα, και θα είναι πολύ δύσκολο να τα αποχωριστούμε όλα αυτά. Όμως θα ζήσουμε πολλές ακόμα ευχάριστες στιγμές στο μέλλον, φυσικά, αναπολώντας τις στιγμές μας στο Λύκειο. Αντίο Λύκειο, θα μας λείψεις. **Λίνα**

Όλα αυτά τα τρία χρόνια στο Λύκειο πέρασα τέλεια, ήταν ξεχωριστά είχαμε και τις όμορφες και τις άσχημες στιγμές. Γνώρισα νέους φίλους και καινούριους καθηγητές. Θα μου λείψουν οι στιγμές που περάσαμε! **Αλεξάνδρα**

ΣΚΟΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ



ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ



Μου φαίνεται περίεργο ότι ο χρόνος μου στο σχολείο τελειώνει. Τα τρία τελευταία χρόνια του Λυκείου πέρασαν πολύ γρήγορα και ακόμα δεν αισθάνομαι ότι έχω ολοκληρώσει αυτή τη φάση της ζωής μου, κοιτάζοντας πίσω όμως, βλέπω πόσο έχω αλλάξει και αναπτυχθεί ως άνθρωπος και πόσες αναμνήσεις έχω αποκτήσει. Οι σχολικές εκδρομές, το πρόγραμμα του Erasmus αλλά και οι καθημερινές στιγμές μέσα στο σχολείο είναι εμπειρίες που δεν θα είχα την ευκαιρία να βιώσω χωρίς όλους όσους συμμετείχαν και προσπάθησαν για αυτές. Ευχαριστώ τους καθηγητές, τους μαθητές και όλους όσους έκαναν την πορεία μου στο Λύκειο ξεχωριστή. **Φώτης**

Ο καιρός περνάει γρήγορα...και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της Γ' Λυκείου. Ο κύκλος της μαθητικής μας ζωής ολοκληρώνεται γεμάτος αξέχαστες στιγμές και ανάμεικτα συναισθήματα, χαράς, λύπης ενθουσιασμού, απογοήτευσης και αρκετού άγχους. Γνώρισα ξεχωριστά άτομα που έκαναν την καθημερινότητα πολύ καλύτερη με τα οποία, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε και μοιραστήκαμε τις ανησυχίες μας. Είμαι σίγουρη πως με αυτούς θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα και στο μέλλον, καθώς μαζί περάσαμε πολλές δυσκολίες αλλά και κάποιες από τις μεγαλύτερες χαρές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα πρωινά καφέ και τις πολυήμερες εκδρομές, κυρίως αυτή του Βόλου όπου ήρθαμε τόσο κοντά που δεθήκαμε σαν οικογένεια. Θέλω να ευχαριστήσω και τους καθηγητές που ήταν δίπλα μου, με βοήθησαν και με στήριξαν, καθόλη τη διάρκεια του Λυκείου. Καθώς προχωράμε στην επόμενη φάση της ζωής μας, θα κρατήσουμε για πάντα ζωντανές στο μυαλό μας τις αναμνήσεις των καλύτερων στιγμών μας μαζί. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συμμαθητές μου να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους και να έχουν καλή τύχη και ευτυχία στη ζωή τους! **Κάτια**

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΜΑΡΙΑ



ΤΖΑΝΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΩΜΑΣ



Μετά από έντεκα χρόνια σχολείο ξαφνικά φτάσαμε στο τέλος. Είναι λίγο τρομακτικό αλλά ταυτόχρονα και όμορφο καθώς τώρα αρχίζει ένα καινούριο, ακόμα πιο ενδιαφέρον κεφάλαιο της ζωής μας. Εύχομαι σε όλους η συνέχεια να είναι ακόμα καλύτερη από αυτό που πέρασε και να πετύχουμε όλοι τα όνειρα και τους στόχους μας. **Πάρης**

Καθώς κοιτάζω πίσω στο σχολικό μου ταξίδι, γεμίζω με μια αίσθηση υπερηφάνειας. Κάθε χρονιά έφερνε τις δικές της χαρές και εμπόδια. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη της οικογένειας, των φίλων και των καθηγητών μου που με βοήθησαν στις δύσκολες στιγμές και γιόρτασαν μαζί μου τις καλές στιγμές. Μία από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις ήταν η συμμετοχή μου στο ταξίδι Erasmus στα Άδανα της Τουρκίας, αξέχαστη εμπειρία όπως και η πενταήμερη που πήγαμε στην Γ΄ Λυκείου. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι επιφυλάσσει το μέλλον και πάντα θα κοιτάζω πίσω τον χρόνο μου στο σχολείο με αγάπη. **Στέφανος**

ΦΟΡΓΟΥΩΡΝΤ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΤΣΑΓΚΡΙΔΗ
ΜΙΧΑΕΛΑ



Ύστερα από 12 χρόνια, τα μαθητικά χρόνια τελείωσαν έχοντας αποκτήσει πολλές εμπειρίες και αναμνήσεις που θα τις θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Τα τελευταία τρία χρόνια στο Λύκειο μπορώ να πω πως ήταν τα πιο καθοριστικά και μοναδικά. Με το τέλος αυτού του σχολικού έτους εύχομαι σε όλους να καταφέρουν τους στόχους τους. **Μιχαέλα**

Πριν 3 χρόνια όσο πλησίαζε το τέλος του γυμνασίου αναρωτιόμουν πως θα είναι τα χρόνια του Λυκείου που με περίμεναν. Τώρα καθώς βρίσκομαι στο τέλος αυτών των χρόνων μπορώ να πω, ευτυχώς, ότι ήταν πολύ πιο ευχάριστα από όσο φανταζόμουν. Η χρόνια της Α΄ Λυκείου ήταν αυτή της μεγάλης καραντίνας, έτσι δεν υπήρχε ομαλό πέρασμα από το γυμνάσιο στο Λύκειο, ήταν σαν να βρέθηκα ξαφνικά στη Β΄ Λυκείου. Όμως τα επόμενα δυο χρόνια αναπλήρωσαν τις εμπειρίες που στερηθήκαμε. Οι πρωινόι καφέδες, οι (λίγες) εκδρομές, τα γέλια, οι γκρίνιες και φυσικά οι φιλίες που δημιουργηθήκαν και δυνάμωσαν είναι ο λόγος που στο μέλλον θα μπορώ να αναπολώ τις εμπειρίες του Λυκείου με νοσταλγία.

Με το τέλος αυτών των 12 χρόνων της σχολικής μας καριέρας, πριν το πανεπιστήμιο, συμπληρώνεται αυτή η μακροχρόνια ρουτίνα, που περιέργως μπορεί και να μου λείψει. Ελπίζω το μέλλον όλων μας να είναι όπως ακριβώς το επιθυμούμε. **Μιχαέλα**

ΦΥΡΙΓΟΥ
ΜΙΧΑΕΛΑ



ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ



Ήρθε το τέλος. Το τέλος μίας πορείας 14 ετών. Περίεργο συναίσθημα... Από τη μια υπάρχει η κοινωνία στην ενταχθούμε, ενώ από την άλλη τα αγαθά σχολικά χρόνια. Για το τι έρχεται να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι να περιμένω, πάντως αν ισχύει το ρητό "Το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας", τότε ανυπομονώ. Παρά τις δυσκολίες, την κούραση και το διάβασμα δεν θεωρώ πως υπάρχει πιο ευχάριστος χώρος από το σχολείο. Μεγάλες φιλίες, γέλια, αγάπες...

Ξεχνάω όλα τα αρνητικά συναισθήματα, τις κακές στιγμές και θυμάμαι μόνο τα θετικά. Στο Λύκειο μας ζήσαμε αμέτρητες αξέχαστες στιγμές. Οι δυο εκδρομές στον Βόλο και στα Γιάννενα ήταν σίγουρα φανταστικές, αλλά για εμένα τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την εκδρομή στην Τουρκία, να 'ναι καλά το Erasmus!

Ακόμη, θέλω να ευχαριστήσω όσους στάθηκαν σε έμενα, τα άτομα που με έκαναν να γελάσω, να χαρώ. Είστε όλοι ξεχωριστοί στην καρδιά μου και σας ευχαριστώ για όλα. Επιπλέον, θέλω να ευχαριστήσω τις προσπάθειες των καθηγητών μας, να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν στο Γολγοθά των πανελληνίων.

Κάπου εδώ, ο κύκλος μας έκλεισε και γι αυτό εύχομαι σε όλους τα καλύτερα για την συνέχεια της ζωής τους! Με πολλούς πάντως είμαι σίγουρος ότι θα κρατήσω επαφές καθώς δημιουργήθηκαν μεγάλες φιλίες! Και που ξέρεις τι κρύβει η ζωή... μπορεί και με κάποιους άλλους να ξανανταμώσω! **Φίλιππος**

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ - ΙΩΑΝΝΗΣ



Μετά από τόσα χρόνια το σχολικό ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Ένα ταξίδι που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου αναπολώντας κάθε στιγμή χαράς, προσπάθειας, επικοινωνίας, ξεγνοιασιάς, γέλιου. Δημιουργεί παράξενα και ποικίλα συναισθήματα και είναι δύσκολη η συνειδητοποίηση ότι κλείνει ο κύκλος της ανέμελης σχολικής ζωής και ξεκινάει ένα νέο ταξίδι, το ταξίδι της ζωής με νέες προσδοκίες, εκπλήξεις, επιτυχίες, χαρές, λύπες, απογοητεύσεις. Όμως κατά τη διάρκεια της σχολικής μου θητείας έμαθα να αγωνίζομαι με υπομονή και επιμονή για να επιτύχω τους στόχους μου και ακόμα και όταν κάτι δεν στέφεται με επιτυχία να μην απογοητεύομαι αλλά να ξαναστέκομαι στα πόδια μου και να συνεχίζω την προσπάθεια μου. Με όπλα τις αξίες της ευγένειας, του σεβασμού, της ευγενούς άμιλλας και της κατανόησης αισθάνομαι έτοιμος να κυνηγήσω τους στόχους μου και να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες που θα προβάλλουν.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους καθηγητές για την προσπάθεια τους όλα αυτά τα χρόνια να μας μεταδώσουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και εμπειρίες που θα μας συνοδεύουν και θα είναι πολύτιμες στο ταξίδι της ζωής.

Ήρθε λοιπόν η ώρα να αποχωριστούμε και ο καθένας από εμάς να χαράξει τη δική του πορεία. Εύχομαι να κυνηγήσετε τα όνειρα σας και να κάνετε πραγματικότητα τους στόχους σας. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες και αξέχαστες στιγμές. **Ιάσωνας**













Г4



ΑΛΕΞΗ ΑΡΙΑΔΝΗ



Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω το γεγονός ότι ο καιρός πέρασε τόσο γρήγορα...

Η Γ' Λυκείου αποτελεί την πιο κουραστική σχολική τάξη και η διαδικασία της είναι πολλή ψυχοφθόρα. Παρόλα αυτά, είναι διαχειρίσιμη και επιτέλους φτάνει στο τέλος της. Αυτό, μου δίνει κουράγιο γιατί ξέρω πως όποια δυσκολία και αν μου παρουσιαστεί αργά ή γρήγορα θα τελειώσει. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη για το μέλλον και ανυπομονώ να ζήσω.

Το σχολείο θα είναι πλέον μια ανάμνηση και ένας τεράστιος κύκλος που ολοκληρώνεται. Νιώθω πολλή γεμάτη και αυτάρκης για όσα έχω ζήσει σε αυτό το περιβάλλον, καθώς και χαρούμενη που τα πέρασα με όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω μου. Σίγουρα από την μια, αυτή η κατάσταση μου προκαλεί νοσταλγία αλλά από την άλλη χαίρομαι γιατί ξέρω πως θα αρχίσει μια άλλη σελίδα: η φοιτητική ζωή.

Το Λύκειο, ήταν η τελευταία σχολική βαθμίδα και αυτή που μας έκανε όλους πιο συνειδητοποιημένους και έτοιμους να περιμένουμε πως και πως να αλλάξει τρόπο ροής η ζωής μας. Θα έχω πολλά να θυμάμαι από αυτό και να γελάω κάθε φορά που θα έρχονται στη συζήτηση. Τόσο οι εκδρομές και οι εκδηλώσεις, όσο και τα διαλείμματα μετά τις ατέλειωτες ώρες μαθήματος που σου έφτιαχναν την μέρα.

Θέλω, όμως, να κρατήσω όλα τα θετικά, κοιτώντας μπροστά χωρίς να μου λείπουν οι στιγμές αυτές ενώ τις αναπολώ. Σκέφτομαι μακροπρόθεσμα, λοιπόν, και εύχομαι σε όλους να πετύχουν όλους τους στόχους τους και η κάθε τους μέρα να είναι μια έκπληξη!

xxx,
Άρια

Επιτέλους τελείωσε και αυτή η χρόνια και δεν μπορώ να πω ότι στεναχωριέμαι ιδιαίτερα γι αυτό. Θα νοσταλγώ τα χρόνια του Λυκείου αλλά περισσότερο ανυπομονώ γι αυτά που θα έρθουν μετά. Ελπίζω όλοι να αποκτήσουν αυτά που θέλουν και ονειρεύονται στην ζωή τους! 🍷 **Μαρία**

ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΘΩΜΑΪΣ



Τα χρόνια του Λυκείου πέρασαν τόσο γρήγορα. Χρόνια που θα μας μείνουν αξέχαστα, γεμάτα εκδρομές, αγωνίες και ευχάριστες στιγμές. Ξεχωριστή θέση έχει η πενθήμερή μας στα Ιωάννινα, που μας έφερε όλους πιο κοντά και μαθητές και καθηγητές. Αν και φέτος ήταν μια δύσκολη περίοδος, το σχολείο στάθηκε πολύτιμος βοηθός στηρίζοντάς μας στις επιλογές μας. Πάντα θα θυμάμαι το γέλιο, τις συζητήσεις, τις διαφωνίες μας στα διαλείμματα αλλά και στις τάξεις. Τώρα έφτασε το τέλος της σχολικής ζωής και ένας νέος δρόμος ανοίγεται για εμάς. Εύχομαι σε όλους καλή σταδιοδρομία, επιτυχίες, χαρές! **Μαριτίνα**

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ



Καθώς τελειώνει αυτή η δύσκολη σχολική χρονιά μπορώ να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα. Τα χρόνια μου στο Λύκειο ήταν χρόνια δικών μου αλλαγών νέων εμπειριών και πολλών αναζητήσεων. Ευχαριστώ όλους που κάναμε το ταξίδι αυτό μαζί. **Αντουανέττα**

Τα τελευταία 3 χρόνια του σχολείου στο Λύκειο Φιλοθέης ήταν μοναδικά. Είχαμε τη καλύτερη συνεργασία με τους καθηγητές μας, που μας πρόσεχαν από τη πρώτη στιγμή, γνωρίσαμε τις παρέες μας, που θα μας συντροφεύουν για πολλά ακόμα χρόνια, αλλά περισσότερο από όλα, διαμορφωθήκαμε σαν άνθρωποι. Βγαίνοντας από το σχολείο μπορούμε περήφανα να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο και το μέλλον μας.

Οι εμπειρίες μας από το μάθημα, τις εκδρομές και τα προγράμματα στα οποία το σχολείο μας έπαιρνε μέρος, ομόρφυναν τη καθημερινή ρουτίνα του διαβάσματος και των υποχρεώσεων ενώ μας έφεραν πιο κοντά ο ένας τον άλλον αλλά και με τους εκπαιδευτικούς μας.

Ερχόμενοι στο Λύκειο Φιλοθέης και αφού ο καθένας ξεχωριστά είχε περάσει αυστηρή ανάκριση από τον κ. Ματζάκο, δε ξέραμε τι να περιμένουμε. Τώρα που φεύγουμε διαπιστώνουμε ότι ο φόβος μας τελικά ήταν κάτι που αποχαιρετούμε συγκινημένοι. Αντίο Λύκειο Φιλοθέης. Για πάντα στη καρδιά μας.

#class2023

Μαρία

ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ



ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ



Εύχομαι τα όνειρα μας να γίνουν πραγματικότητα. Καλή συνέχεια και καλή μας αρχή! **Μελίνα**

Αν και είναι δύσκολο να εκφράσω, τα συναισθήματα που με κατακλύζουν μέσα σε λίγες γραμμές είναι τόσα πολλά και τόσο διαφορετικά και, όσο πλησιάζουμε στο τέλος των σχολικών μας χρόνων, συνεχώς γίνονται και εντονότερα. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους καθηγητές και τον διευθυντή μας που βρίσκονταν πάντα δίπλα μας με όρεξη και καλή διάθεση για να μας βοηθήσουν. Οι συμμαθητές μου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αναμνήσεών μου, που θα με ακολουθούν για μια ολόκληρη ζωή. Οι στιγμές που ζήσαμε μαζί ήταν αξέχαστες, τι να πρωτοθυμηθώ, τα γέλια, τα παιχνίδια, τα πειράγματα, τις εκδρομές, τις σχολικές γιορτές έχουν χαραχθεί όλα στην καρδιά μου και θα τα θυμάμαι πάντα με αγάπη και νοσταλγία. Ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μας κλείνει και η συγκίνηση πρωταγωνιστεί, μα κάτι καινούργιο ξεκινά... Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλους να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους! **Αντζελίνα**

ΚΟΚΚΟΡΗ-ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ



ΚΟΡΥΦΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



Τα σχολικά έτη έφτασαν στο τέλος τους. Οι εμπειρίες, οι φίλοι και αναμνήσεις που κέρδισα μέσα σε αυτά τα χρόνια θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μου ως ένα όμορφο κεφάλαιο της ζωής μου. Οι σχέσεις με τους φίλους αλλά και τους καθηγητές μου με βοήθησαν και με ενέπνευσαν να διαμορφώσω ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μου και γι' αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Εύχομαι σε όλους να ακολουθήσουν ό,τι τους κάνει ευτυχισμένους και να αρχίσει όμορφα και ευχάριστα για όλους, αυτή η νέα περίοδος της ζωής μας! **Εβίτα**

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ



Τώρα που η πορεία μας ως μαθητές έφτασε στο τέλος κοιτάζοντας πίσω στα χρόνια αυτά, θυμάμαι πολλές όμορφες στιγμές που θα μείνουν για πάντα στις αναμνήσεις μου. Το κάθε σχολικό έτος ήταν γεμάτο με νέες εμπειρίες και το καθένα διαφορετικό από τα άλλα. Ιδιαίτερα τα πιο πρόσφατα 3 χρόνια του Λυκείου ήταν γεμάτα από καινούργιες γνωριμίες και νέες εμπειρίες. Θυμάμαι τον πρώτο χρόνο την φωνή της κ. Ζωγραφάκη να φωνάζει Καλυψώω... στα διαδικτυακά. Τις αμέτρητες πρώτες ώρες που ήμουν στο αμφιθέατρο γιατί είχα αργήσει ή αυτές που ήμουν στην ώρα μου όχι για μάθημα αλλά για να πάω για καφέ. Θυμάμαι τις βλακειές που κάναμε στα μαθήματα όπως το να ακούμε μουσική και τα σκονάκια που κάναμε στα διαγωνίσματα όταν δεν είχαμε διαβάσει. Τις βλακειές που κάναμε στην εκδρομή όπως τα ρακόμελα που πίναμε 6 το πρωί. Τις πλάκες με την παρέα στα διαλείμματα και τις συζητήσεις στα μαθήματα που ενοχλούσαν τους καθηγητές. Με αυτές και πολλές ακόμα αναμνήσεις κλείνουν τα σχολικά χρόνια και ξεκινούν τα φοιτητικά. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια και καλή σταδιοδρομία. **Καλυψώ**

ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ



Λύκειο review:

Έχοντας πλέον περάσει τρία ολόκληρα χρόνια ως λυκειόπαιδο, νομίζω ότι είμαι επιτέλους σε θέση να αξιολογήσω το σύνολο των εμπειριών που μου χάρισε αυτή η σχολική βαθμίδα και να δώσω έναν ωραίο επίλογο στα μαθητικά μου χρόνια.

Συγκρίνοντάς το με τον predecessor του, το γυμνάσιο, το Λύκειο δε φαντάζει και τόσο συναρπαστικό. Θυμάμαι το γυμνάσιο και μου έρχονται στο μυαλό φίλεις, όνειρα, πλάκα· το Λύκειο μου μοιάζει άδειο, με κάτι μετρημένες αξιομνημόνευτες έμπειρες να ξεχωρίζουν.

Χωρίς πλάκα τώρα, τα χρόνια του Λυκείου ήταν για εμένα μοναχικά, αγχώδη και γεμάτα απορία. Η βλακεία του κόσμου σε συνδυασμό με την αδυναμία μου να νιώσω εντάξει με το ποιος είμαι, μάλλον δε λειτούργησε και πολύ προς το συμφέρον μου. Επίσης, όλο αυτό θα κατέληγε πολύ ελαφρύτερο εάν είχα την αίσθηση ότι ανήκω σε μια παρέα υποστηρικτική και δεμένη, αλλά η αλήθεια είναι ότι τέτοια απομόνωση δεν έχω ξαναζήσει. Δεν ξέρω αν όλο αυτό στο τέλος με βοήθησε να ωριμάσω και να μη χρειάζεται να το περάσω αργότερα, σε πιο κρίσιμες περιόδους της ζωής μου, ή απλώς με μπέρδεψε και εν τέλει με οπισθοδρόμησε γεμίζοντάς με ανασφάλειες. Πάντως κάτι μου έκανε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Μπορώ, τουλάχιστον, να πω με σιγουριά ότι έμαθα πολλά πράγματα για εμένα και έκανα πολλά βήματα που δεν φανταζόμουν ότι θα έκανα, ίσως ακριβώς επειδή βρέθηκα σε μια άβολη κατάσταση ψυχικά. Νομίζω ότι όλα αρχίζουν να κλικάρουν λίγο περισσότερο καθώς αφήνω πίσω μου αυτόν τον σταθμό της ζωής μου.

Οι πολυήμερες εκδρομές ήταν ωραίες έμπειρες και ήδη συνοδεύονται στο μυαλό μου με νοσταλγία. Ειδικά η δεύτερη, στα Γιάννενα, η οποία γενικά μου έδωσε ένα προσδιοριστικό boost στο χαρακτήρα μου και προκάλεσε ένα σημείο αλλαγής στην προσέγγισή μου. Το να μπω στη θεατρική ομάδα ήταν μάλλον η καλύτερη επιλογή που έκανα τα τρία αυτά χρόνια (εντωμεταξύ ήμουν έτοιμος να μην μπω γιατί «Ε σιγά καλά είμαι τι να μπαίνω τώρα σε θεατρικές ομάδες και ιστορίες»). Κάναμε μια κανονικότερη ταινία μικρού μήκους και παραλίγο ένα θεατρικό adaptation του breakfast club. Άμα θυμάμαι κάτι απ' το Λύκειο, σίγουρα αυτό θα είναι.

Έβγαλα δύο μουσικούς δίσκους αυτή την τριετία (ελπίζω να έχω τελειώσει και τον δεύτερο πριν εκδοθεί το λεύκωμα αλλιώς rip) και χαίρομαι που το έκανα γιατί πραγματικά αποτελούν μια χρονοκάψουλα του ποιος ακριβώς ήμουν στα 15-17 μου. Με βοήθησαν επίσης να κατασταλάξω σε μια επαγγελματική πορεία αλλά μου έδωσαν και ένα πεδίο στο οποίο οι πράξεις μου έχουν νόημα και την ιδιαίτερή τους αξία.

Για να μην κουράσω λοιπόν, το Λύκειο ήταν λίγο sucky,

αλλά ήταν σημαντικό. Ο άνθρωπος που ήμουν περνώντας για πρώτη φορά την είσοδο απέχει πολύ από τον άνθρωπο που είμαι τώρα: λίγο αλαφιασμένος, αλλά πιο ώριμος, και πιο σοφός (όχι ακριβώς σοφός σαν τον Ομπι Ουαν Κενομπι πιο πολύ σοφός σαν τον Σκοτ Πιλγκριμ). **Στέφανος**

ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ



Η μετάβαση στο Λύκειο είναι δύσκολη ειδικά όταν δεν ξέρεις κανέναν. Η πρώτη χρονιά πέρασε σχετικά γρήγορα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ορισμένα highlights της κυρίας Ζωγραφάκη και το ότι την ώρα που έκανα ένα ακροβατικό και εκσφενδονίστηκα μπροστά παραλίγο να πέσω πάνω σε μία συμμαθήτριά μου και να την «διαγράψω από προσώπου γης». Η δεύτερη χρονιά ήταν πιο επεισοδιακή. Είχαν γίνει αρκετές γνωριμίες με μαθητές και καθηγητές που στο μεγαλύτερο βαθμό ήταν θετικές. Εκείνη τη χρονιά άρχισα να ασχολούμαι εντονότερα με δραστηριότητες που πρόσφερε το σχολείο όπως το πιγκ πονγκ και το σκάκι. Γενικά η δεύτερη χρονιά ήταν καλύτερη σε σύγκριση με τις άλλες καθώς δεν υπήρχε το άγχος της πρώτης χρονιάς ή το άγχος των πανελληνίων που αντιμετωπίζεται κατά τη διάρκεια της τρίτης χρονιάς. Χαρακτηριστική ανάμνηση είναι η εκδρομή στο Βόλο που βοήθησε όχι μόνο σαν ένα απαραίτητο διάλειμμα αλλά και στην καλύτερη γνωριμία με τους συμμαθητές μου.

Η τρίτη και τελευταία χρόνια του Λυκείου αν και βασιανιστική ήταν η πιο ενδιαφέρουσα. Εκείνη τη χρονιά έχασα τον δείκτη του αριστερού μου χεριού καθώς έπαιζα γερμανικό dodgeball με αποτέλεσμα να μην μπορώ να το τεντώσω πλήρως. Επιπλέον, κατά τις αρχές του 2023 έκαναν την εμφάνισή τους ισχυρισμοί του Διονύση Μισούρα ότι δεν του έστειλα «Καλή Χρονιά». Παρόλα αυτά, πριν από δύο μήνες εκείνος είχε ξεχάσει να μου στείλει «Χρόνια Πολλά» για τα γενέθλια μου. Η πράξη αυτή του Διονύση προκάλεσε μία μικρή διαμάχη η οποία αργότερα πήρε τη μορφή προσωπικής αντιπαράθεσης και κλόνισε πολλά από τα κεκτημένα των προηγούμενων χρόνων. Για να είμαι ειλικρινής θα μου λείψει το σχολείο. Η συμβολή του σχολείου στην κοινωνικοποίηση ενός παιδιού είναι σημαντική και ενώ χαίρομαι που τελείωσαν τα βάσανα νιώθω ήδη μία νοσταλγία που αποχαιρετώ κάτι που γνώρισα για τα δύο τρίτα της ζωής μου. Τέλος, ευχαριστώ όλους τους καθηγητές και συμμαθητές μου για τις αναμνήσεις που μου πρόσφεραν. Λυπάμαι που τώρα χωρίζουν οι δρόμοι μας αλλά χαίρομαι που συναντήθηκαν. **Φίλιππος**

Ήταν μοναδικά όλα τα σχολικά μου χρόνια! Απέκτησα αξέχαστες εμπειρίες άλλες καλές και άλλες μέτριες. Ωστόσο έμαθα μέσα από αυτές να αντιμετωπίζω δύσκολες καταστάσεις πάντοτε με πλατύ χαμόγελο και βλέποντας την θετική όψη των καταστάσεων. Δεν θα άλλαζα τίποτα από τα μαθητικά μου χρόνια, αναπολώντας στο μέλλον τις εκδρομές, τις κοπάνες που πηγαίναμε για καφέ, το καθημερινό πρωινό ξύπνημα και το γέλιο που ρίχναμε στα διαλείμματα. **Φούφη**

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ



ΠΕΤΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ



Πώς να αποχαιρετήσω τα δώδεκα πιο περίεργα, ωραία και καθοριστικά χρόνια της ζωής μου? Νομίζω ο μόνος τρόπος είναι να σας τα αφηγηθώ για να μην τα ξεχάσω ποτέ.

Κάποια παιδιά μέσα σε αυτά τα χρόνια στάθηκαν τυχερά και από την αρχή βρήκαν φίλους, παρέες ακόμα και κολλητούς. Για μένα αυτό δεν συνέβη από την αρχή, όμως τελικά βρήκα φίλους που δεν θα αποχωριστώ και που νιώθω υπέροχα που είναι δίπλα μου, γι αυτό, αυτό δεν τελειώνει ακόμα. Αντίθετα, σε λίγες μέρες, δεν θα θεωρούμαι πια μαθήτρια αλλά, ελπίζω, φοιτήτρια.

Ακόμα και τώρα δεν ξέρω πώς να πω αντίο σε όλα αυτά τα πρωινά που έτρεχα για να προλάβω το κουδούνι, στην αγωνία που είχα για τα απροειδοποίητα τεστάκια αλλά και στη χαρά που ένιωθα όταν έβλεπα τους φίλους μου ή και το όμορφο αγόρι της διπλανής τάξης.

Όλα αυτά με κάνουν να μην θέλω να φύγω, να μείνω για άλλη μια εκδρομή που θα πίνανε κρυφά αλκοόλ από τους καθηγητές νομίζοντας πως δεν θα το καταλάβουν, να μείνω για άλλο ένα σκονάκι που δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ επειδή θα γινόμουν κόκκινη από το άγχος, να μείνω για εκείνο το γέλιο που δεν μπορούσα με τίποτα να συγκρατήσω στην τάξη εκνευρίζοντας έτσι τους καθηγητές.

Σίγουρα αυτές είναι αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ, αλλά ανυπομονώ σύντομα να δημιουργήσω ακόμα καλύτερες, σε άλλα μέρη και με άλλες ανησυχίες να περιτριγυρίζουν το μυαλό μου.

Έτσι λοιπόν εύχομαι στον μελλοντικό μου εαυτό να προσπαθεί κάθε μέρα για να πετύχει τα όνειρα που κάνω τώρα και να παραμείνει χαρούμενος και αισιόδοξος ό,τι και να γίνει! **Δέσποινα**

12 Χρόνια νωρίτερα ...

Περπατάω στο διάδρομο του δημοτικού σχολείου που θα με οδηγήσει στην πρώτη τάξη της σχολικής μου σταδιοδρομίας... Ομολογουμένως, έρχομαι αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τα συναισθήματα που με διακατέχουν είναι, άγχος, περιέργεια αλλά και ένας ανέλπιστος ενθουσιασμός για το καινούργιο. Επιστρέφοντας στο σήμερα, διασχίζω έναν αντίστοιχο διάδρομο, αυτή τη φορά κοιτάζω προς την έξοδο, έχω φτάσει πλέον στην ολοκλήρωση της μαθητικής μου πορείας.

Μέσα σε αυτή την διαδρομή, γνώρισα αξέχαστες προσωπικότητες. Μαθητές, καθηγητές, εργαζόμενοι του σχολείου, ο καθένας έχει αφήσει το στίγμα του, είτε για το χιούμορ και τις ευχάριστες στιγμές που μας χάρισε, είτε για τον θαυμασμό που μας προκάλούσε ως προσωπικότητα και ως χαρακτήρας, είτε για το πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του στις ζωές μας. Μπορεί τα χρόνια αυτά του Λυκείου να αποτελούν μια περίοδο προβληματισμού για τους μαθητές, για το μέλλον τους, τις επιλογές τους, αλλά όλοι έχουμε να θυμόμαστε πολύ όμορφες στιγμές καθόλη την διάρκεια αυτού του ταξιδιού, όπως οι πολυήμερες εκδρομές, οι επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε και άλλες εκδηλώσεις και διοργανώσεις.

Φεύγοντας νιώθω ευγνώμων για τις αξίες που υιοθέτησα στα μαθητικά μου χρόνια. Παρόλο το γλυκόπικρο συναίσθημα που αισθάνομαι, ανυπομονώ για το νέο ξεκίνημα, το αλλιώςτικο, καθώς φέτος δεν θα είναι μια ακόμη νέα χρονιά σε επόμενη τάξη του σχολείου αλλά το νέο ξεκίνημα της καινούργιας μου ζωής ... **Αγγελική**

ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ



ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Το σχολικό ταξίδι 12 χρόνων έφτασε στο τέλος του. Στο διάστημα αυτό έμαθα αρκετά καινούργια πράγματα, αποκόμισα σημαντικές εμπειρίες, που θα θυμάμαι για αρκετό καιρό, γνώρισα πολλά άτομα και με μερικά από αυτά έχτισα δυνατές φιλίες. Στο Λύκειο Φιλοθέης πέρασα 3 πολύ ωραία χρόνια. Αν και η πρώτη μου χρονιά στο σχολείο συνέπεσε με την καραντίνα, στις επόμενες δύο κατάφερα να κάνω αληθινές φιλίες και να ζήσω όμορφες στιγμές. Αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο είναι οι κύκλοι που κάναμε στα διαλείμματα με τους Ρόμπερτς και Παπαποστόλου λέγοντας τα νέα μας και το τρέξιμο που έριχνα για να προλάβω το πρωί το κουδούνι. Τέλος εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους τους συμμαθητές μου και να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει για το μέλλον. **Κωνσταντίνος**

Τα τρία τελευταία μαθητικά μου χρόνια ήταν πραγματικά τα πιο ωραία!!

Ένας κύκλος της ζωής φτάνει στο τέλος του και ένας νέος ανοίγει. Αναλογίζομαι αυτά τα χρόνια εμπειρίες, αναμνήσεις, χαρές αλλά και δύσκολες στιγμές που θα με συνοδεύουν σε όλη μου την ζωή!

Τα συναισθήματα είναι ποικίλα και ανάμεικτα και όλα μένουν ανεξίτηλα μέσα μου.

Σκέφτομαι ότι οι ανέμελες μέρες σε λίγο καιρό είναι παρελθόν.

Στα τρία αυτά υπέροχα χρόνια της σχολικής μου ζωής δημιούργησα φιλίες που θα αποτελέσουν σχέσεις ζωής. Γνώρισα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους από τους οποίους επηρεάστηκα ποικιλότροπα. Ζήσαμε πολλές ευχάριστες στιγμές και νιώθω τυχερός που ήταν δίπλα μου σε όλες αυτές τις μοναδικές εμπειρίες και πλάκες που κάναμε. Οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους μου (Ιάσωνα, Δέσποινα, Δημήτρη, Αγγελική, Κωνσταντίνο, Καλυψώ, Ρόζμαρη, Μικαέλα, Απόστολο και Μαρία) καθώς μου έμαθαν να είμαι αληθινός, δίκαιος, ειλικρινής και ευγενικός. Μου έμαθαν να αγαπάω, να συγχωρώ, να νοιάζομαι, να εμπιστεύομαι μου έδειξαν με λίγα λόγια τι σημαίνει φιλία που ελπίζω να διατηρήσω για πολλά χρόνια ακόμη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μας που ήταν αρωγοί, που μας στήριζαν και μας βοήθησαν όσο περισσότερο μπορούσαν για να πετύχουμε τους στόχους μας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο Ματζάκο για όσα προσφέρει σε αυτό το όμορφο σχολείο για το ενδιαφέρον του για τους μαθητές του, για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει, αλλά και για την βοήθεια και την κατανόηση που έδειχνε σε εμάς τους μαθητές της Γ' Λυκείου.

Αφήνω το Λύκειο Φιλοθέης με πολύ όμορφες αναμνήσεις και θα το έχω για πάντα στην καρδιά μου.

Εύχομαι σε όλους τους συμμαθητές μου να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους και να μην σταματήσουν ποτέ να βλέπουν την θετική πλευρά όλων των πραγμάτων.

Έτσι λοιπόν τέλειωσε και αυτή η χρονιά και μαζί της δώδεκα υπέροχα χρόνια σχολείου.

Αυτό το ταξίδι έφτασε στο τέλος του και αρχίζει ένα καινούργιο.

Καλή σταδιοδρομία σε όλους!!!!!! **Γιάννης**

ΤΟΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΤΡΟΙΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



Η φετινή χρονιά έφτασε ήδη στο τέλος της και μαζί της η ολοκλήρωση της σχολική μας ζωής. Όλα από εδώ και στο εξής θα ανήκουν σε ένα άλλο σύμπαν σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Τα χρόνια αυτά δεν θα ξαναέρθουν αλλά θα μας συντροφεύουν πάντα σαν τις πιο ανέμελες στιγμές της ζωής μας. Αυτό τίποτε δεν θα μπορέσει να το αλλάξει. Είμαστε η γενιά της πανδημίας. Το σχολείο στα κρίσιμα αυτά χρόνια μας θύμισε ακόμη και μέσα στον εγκλωβισμό που ζήσαμε, την εφηβεία και όσα την συνοδεύουν. Γέλια, όνειρα και πράγματα που μόνο σε αυτή την ηλικία μπορείς να κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Ακόμη και υπό την πίεση των εξετάσεων οι φίλοι με μάσκες ή χωρίς ήταν πάντα εκεί. Το ίδιο και οι άνθρωποι που μας ζουν καθημερινά περισσότερες ώρες από ότι οι ίδιοι μας οι γονείς, οι καθηγητές μας. Αιώνιοι έφηβοι κι αυτοί. Πως θα επιβίωναν διαφορετικά μαζί μας; Στην παρόρμηση, στις εκδρομές, στον κίνδυνο να εκτεθούν κάθε στιγμή σε απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσει ο καθένας από εμάς ή ακόμη χειρότερα όλοι μαζί. Στους ασθενείς όμως και στους οδοιπόρους συγχωρούνται όλα...

Γι αυτό αγαπητοί συνοδοιπόροι, αγαπητοί συμμαθητές μου, συγγνώμη εάν δείλιασα, εάν δεν εκφράστηκα παρορμητικά όπως αρμόζει στα μοναδικά αυτά χρόνια. Όμως το σίγουρο είναι ότι κάθε εικόνα και κάθε συναίσθημα αποτυπώθηκε στην καρδιά μου και θα μείνουν όλα εκεί. Θα ανατρέχω στην κρυψώνα αυτή όταν θα αναζητώ το φως στο βάθος του μυαλού μου. Όποιο μονοπάτι κι αν ακολουθήσω... **Βασίλης**

Εύχομαι να πετύχουν όλα τα παιδιά τους στόχους τους!
Καλό καλοκαίρι! **Ευδοκία**

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ



Νιώθω περήφανος και ταυτόχρονα πολύ συγκινημένος που έχω καταφέρει να φτάσω στο τέλος μιας προσπάθειας πολλών χρόνων. Στο Λύκειο δεν απέκτησα μόνο την εκπαίδευση, αλλά ανέπτυξα τις προσωπικές ικανότητες και την ωριμότητα μου. Από το Λύκειο βγαίνω πιο υπεύθυνος, έχοντας γιορτάσει την επιτυχία μου, έτοιμος να σταθώ στην κοινωνία. Η αποφοίτηση μου σηματοδοτεί μια νέα αρχή στη ζωή μου έχοντας αποκτήσει εμπειρίες ως μαθητής όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα ξεχάσω φίλους και συμμαθητές που μου χάρισαν υπέροχες στιγμές στο χώρο του σχολείου.

Τέλος δεν θα μπορούσα να ξεχάσω όλους τους καθηγητές μου, οι οποίοι με υπομονή με βοήθησαν σε οποιαδήποτε δυσκολία κι αν συνάντησα. Σας ευχαριστώ όλους καλή αποφοίτηση και συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές της Γ' Λυκείου. **Ανδρέας**

ΤΣΟΤΑΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ



ΧΡΗΣΤΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ



Κατά τη διάρκεια της τριετούς σταδιοδρομίας μου στο Λύκειο μοιράστηκα πολλές όμορφες και αναπάντεχες στιγμές οι οποίες θα με ακολουθούν για μια ζωή και θα μου υπενθυμίζουν την ανεμελιά των εφηβικών μου χρόνων.

Εκτιμώ ιδιαίτερα τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα και πέρασα τον χρόνο μου, εμπνεύστηκα και έμαθα πράγματα με τη συμβολή των συμμαθητών μου και των καθηγητών μου. Δεν έχει σημασία η κοντινή ή λίγο πιο απρόσωπη σχέση που είχα στα πλαίσια της τάξης. Εκτιμώ όλα τα παιδιά το ίδιο γιατί ο καθένας πιστεύω πως έχει τα χαρίσματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και είτε έμμεσα είτε άμεσα με βοήθησε να διαμορφώσω ορισμένα κομμάτια του εαυτού μου. Φυσικά, δεν μπορώ να παραλείψω τις εκδρομές που κάναμε με το σχολείο και τις αμέτρητες ώρες που περάσαμε μαζί, νοηματοδοτώντας τη κάθε στιγμή με τον δικό μας τρόπο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέρος της πορείας αυτής και με στήριξαν καθ' όλη τη διάρκειά της, με παρηγόρησαν στις δύσκολες στιγμές και με βοήθησαν να δω τα πράγματα πιο καθαρά. Ελπίζω και εγώ να λειτούργησα με τρόπο ανάλογο απέναντι τους και να προσέφερα το κάτι τις μου.

Εύχομαι ολόψυχα καλή σταδιοδρομία, τύχη και δύναμη σε όλους σε όποια επιλογή και αν κάνουν.

Με αγάπη.

Ανδριανή



Γ1



Κυριακή



Γιάννης



Γιάννης



Μάριος



Νίκος

Εγώ κι ο εαυτός μου!



Αντωνία



Φίλιππος

Me, myself and I



Νικόλας



Βαγγέλης



Κώστας



Ιζαμπέλλα



Ροζαλία



Μάριος



Ελευθερία



Κατερίνα



Δημήτρης



Γιώργος



Άγγελος



Ελπίδα



Παύλος

Γ2



Μαρκέλλα



Έκτορας



Άλκηστis



Θάνος



Ράνια



Νικήτας

Εγώ κι ο εαυτός μου!



Αγγελική



Φίλιππος

Me, myself and I



Ελένη



Σοφία



Αργύρης



Αριάδνη



Αζούλα



Διονύσης



Ίρις



Νικόλας



Μαρίνα



Χριστόφορος



Παναγιώτης



Τζωρτζίνα



Δημήτρης

Γ3



Φίλιππος



Στέφανος



Φώτης



Κυριακή



Απόστολος



Πάρης

Εγώ κι ο εαυτός μου!



Μιχαέλα



Ηρώ

Me, myself and I



Μαρία



Πέτρος



Λίνα



Νικόλας



Δημήτρης



Θάλεια



Δημήτρης



Αλεξάνδρα



Ιάσοντας



Κάτια



Μιχαέλα



Φίλιππος



Λίνα

Γ4



Ιφιγένεια



Μελίνα



Άρια

Εγώ κι ο εαυτός μου!



Μαριτίνα



Ανδριανή

Me, myself and I



Γιάννης



Βασίλης



Εβίτα



Ευδοκία



Φίλιππος



Αντουανέττα



Στέφανος



Δέσποινα



Ανδρέας



Αγγελική



Μαρία



Κωνσταντίνος



Αντζελίνα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Αγαπημένα μας παιδιά,

Ήρθε η ώρα της αποχώρησης σας από τα θρανία. Ολοκληρώσατε 12 χρόνια σχολικής ζωής. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να σας αποκαλύψουμε το μυστικό μας. Εσείς υπήρξατε η κινητήρια δύναμη που μας ενεργοποιούσε καθημερινά και μας παρότρυνε να σας αφιερώσουμε το χρόνο μας. Με τα γέλια σας, τα όνειρα σας, τις φιλοδοξίες σας, δημιουργήσατε το περιβάλλον ώστε να σας επιστρέψουμε την θετική σας ενέργεια με την μορφή δράσεων και εμπειριών. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε και να προσθέσαμε ένα λιθαράκι στην σχολική σας περιπέτεια. Ήταν η ελάχιστη υποχρέωση που είχαμε απέναντι σας.

Ήρθε η ώρα, παιδιά μας..

Νέα ζωή ανοίγεται μπροστά σας γεμάτη προκλήσεις κι εσείς είστε πανέτοιμοι να τις κατακτήσετε. Ξεκινήστε λοιπόν με την τόλμη, την δύναμη και την αυτοπεποίθηση που ταιριάζει στα νιάτα σας. Ο κόσμος μας από εδώ και εμπρός θα αλλάζει από εσάς. Από τις πράξεις σας, τα όνειρα σας αλλά και τους φόβους σας. Από τα Ναι και τα Όχι που θα πείτε. Από την προσωπικότητα σας που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια τόσο από την οικογένεια σας, όσο κι από το σχολείο σας. Κι είστε τυχεροί που βιώσατε την μάθηση σε αυτό το Λύκειο με αυτούς τους καθηγητές και κυρίως με τον συγκεκριμένο Διευθυντή.

Μην δειλιάζετε, μην φοβηθείτε τις νέες προσκλήσεις. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η οικογένεια σας θα είναι πάντα κοντά σας, σε κάθε σας βήμα.

Ο επόμενος Σεπτέμβρης θα σας βρει αλλού και κυρίως άλλους. Εμείς σας ευχόμαστε καλή αρχή για επόμενα υπέροχα πράγματα.

Συγχαρητήρια σε όλους σας.

Καλή αρχή στις νέες σας περιπέτειες!

Χριστιάνα Χαλκιοπούλου

Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων Λυκείου Φιλοθέης.

Ιούνιος 2023

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου Φιλοθέης

Πρόεδρος: Χριστιάνα Χαλκιοπούλου - Δανιηλίδη
Αντιπρόεδρος: Μαρίνα Κοντοπούλου - Καμπύλη
Γραμματέας: Στέλλα Μακεδονοπούλου - Σαμαρά
Ταμίας Α: Άννα Καλαμίτση - Λύτρα
Ταμίας Β: Πηγή-Ελένη Βλογιαννίτη - Λύρα
Έφορος Α: Σοφία Βυθούλκα - Χατζηγεωργίου
Έφορος Β: Ερατώ Καραϊωσηφίδου - Κοντοπίδη
Μέλη:
Άγγελος Κούρος
Αλεξάνδρα Φράγκου - Λακιώτη
Μαρία Μπολιά - Καλογρίδη
Γεωργία Χουζούρη - Βασιλάκη
Ειρήνη Σκάπτρου - Δελή



Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν στην έκδοση του Λευκώματος.
Τον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για την συνεισφορά τους στην εκτύπωση,
την Στέλλα Μακεδονοπούλου για την επιμέλεια των κειμένων, την Χριστιάνα Χαλκιοπούλου για τη φωτογράφιση
και την Μαρίνα Κοντοπούλου για τον σχεδιασμό του Λευκώματος & την επιμέλεια της εκτύπωσης.



Παπαφλέσσα 15 & Λουκή Ακρίτα, Φιλοθέη 15237